

<p>Op wie lijk je meer; op je vader of op je moeder?</p>	<p>Wie zou jij wel eens willen zijn voor 1 dag? Waarom?</p>	<p>Wie of wat heeft de meeste invloed op wie jij aan het worden bent: * ouders * school * vrienden * anders nl. ... * kerk/ catechisatie/ club</p>
<p>Wie is een voorbeeld(figuur) voor jou?</p>	<p>Op welk (karakter)punt zou jij het liefst willen veranderen?</p>	<p>Wat vind jij het mooiste aan jezelf?</p>
<p>Waar praat je liever niet over met je ouders en waarom niet?</p>	<p>Als je wist dat je er morgen niet meer zou zijn, wat ga je dan vandaag doen?</p>	<p>Welke persoon is erg belangrijk voor je? Waarom?</p>
<p>Op welk bijbels figuur zou jij willen lijken?</p>	<p>Wat vind je bijzonder aan jezelf?</p>	<p>Waarover ben je wel eens onzeker?</p>
<p>Wat wil jij over tien jaar bereikt hebben?</p>	<p>Wat is de belangrijkste gebeurtenis geweest in je leven?</p>	<p>Wat is je grootste angst?</p>

<p>Stel, een onbekende vraagt of je jezelf wilt beschrijven. <i>(niet uiterlijk)</i></p>	<p>Welke rol heeft Jezus in je leven?</p>	<p>Wie of wat kun je niet missen?</p>
<p>Wat maakt je boos?</p>	<p>Wat zegt het jou dat je gemaakt bent naar Gods beeld?</p>	<p>Wat is je toekomstdroom?</p>
<p>Wanneer ben je wel eens jaloers?</p>	<p>Wanneer heb je voor het laatst gehuild?</p>	<p>Wat is een erg leuk compliment wat je ooit hebt ontvangen?</p>
<p>Is er wel eens iets (bewust of onbewust) tegen jou gezegd waardoor je je erg rot voelde?</p>	<p>Wat is het ergste wat een vriend je kan aandoen?</p>	<p>Wat zou beter kunnen in jouw vriendengroep/vriendschap?</p>