

Halverwege

Het is een tijd geleden dat ik een brief heb geschreven. Door meerdere omstandigheden is dit zo gekomen. Op het moment van schrijven ben ik halverwege mijn commitment bij Mercy Ships. Deze loopt tot eind januari volgend jaar. Daarover later meer.

Al vier maanden ben ik onderdeel van wat wij noemen het Kingdom Culture. Het feit dat we met mensen uit meer dan 40 landen allemaal Jezus volgen, onze eigen cultuur meenemen en dat samen mengen tot een cultuur. Hierin is iedereen geliefd en wonen en werken wij samen als broeders en zusters.

Zelf vind ik het zo'n mooi gegeven dat iedereen hier is met hetzelfde doel. Mensen hoop en genezing te brengen, daarbij God als leidraad te nemen. Alles wat hier gedaan wordt, wordt eerst overlegd met God. Vergaderingen, "koffieapparaat gesprekken" tot aan de kerkdiensten. We zijn onderdeel van het Lichaam van Christus. En zoals hier gezegd wordt: 'wij zitten hier niet omdat wij het zo mooi werk vinden, wij zijn hier geplaatst door God om deze taak te dragen'.

Het is wel een hele lastige taak. Er zijn meerdere corona uitbraken geweest, meerdere emergencies en binnen mijn logistieke vakgebied, de nodige uitdagingen.

Mijn werk is zorgdragen dat de operatie kan draaien. Ik ben verantwoordelijk voor de logistiek die niet te maken heeft met Marine Operations, alle afdelingen die nodig zijn om het schip te laten varen, of het ziekenhuis. Dat houdt in dat ik, samen met mijn team, werk voor de keuken, de receptie, de winkel aan boord van het schip tot aan de afdeling die verantwoordelijk is voor het schoonhouden van het schip.

Het is een uitdagende taak om te zorgen dat het schip genoeg voorraden heeft. Om een klein beeld te geven wat er nodig is om elke dag meer dan 400 mensen eten te geven:

- 25 kg aan rijst per dag
- 100 liter melk per dag
- 2500 eieren per week
- Paar honderd kilo aan appels, bananen, meloen en ander fruit.

In oktober is een container uit Nederland gekomen met bevroren goederen, in totaal 16.000 kg en goed voor 87 dagen aan diners.

Het is nu begin november en de Fieldservice van de Africa Mercy in Senegal is bijna afgelopen. In december en in januari zal de Africa Mercy in Tenerife zijn. Hier zullen de twee zusterschepen van Mercy Ships naast elkaar liggen. Als voorbereiding op haar eerste Fieldservice zal de Global Mercy, het nieuwe schip, bevoorrad worden vanaf de Africa Mercy. De Africa Mercy, het schip waar ik nu op werk, zal in onderhoud gaan, zodat het nog lang door kan gaan met het brengen van hoop en genezing.

Dit is een mooie toekomst, de toekomst dat de organisatie in meerdere landen tegelijk aan het werk kan zijn. Deze reis is heel mooi. Mijn huidige commitment loopt eind januari 2023 af. Op dit moment ben ik bezig met het verlengen van mijn commitment. Dit is een reis die ik nog niet wil stoppen, ik ben hier op mijn plek binnen de Kingdom Culture of God. Ik krijg de kracht om de uitdagingen van vandaag aan te kunnen en morgen krijg ik de kracht opnieuw van God. Ik maak hier aan boord wel

wat grappen als het over mijn periode van dienstbaarheid gaat. Ik zeg dan: 'Ik blijf tot het einde'. Wat het einde precies is, weet ik nog niet.

Wat ik wel weet is dat ik nog niet klaar ben op mijn plek. De taak die ik gekregen heb van God is nog niet klaar, de taak gaat er wel wat anders uit zien. Ik stap over op het nieuwe schip de Global Mercy. Daarbij ga ik ook mijn huidige functie inruilen voor de functie van Medical Supply Assistant. Bij deze taak raak ik meer betrokken bij het bevoorraden van het ziekenhuis en de mooie uitdagingen die daar liggen.

In januari kom ik naar Nederland voor een vakantie. Na deze vakantie zal ik verder gaan in het Koninkrijk van God. Of het tot het einde zal worden, dat weet ik niet, maar in ieder geval tot januari 2025, wanneer het verlengingsproces is afgerond.

Het is een mooie periode geweest de afgelopen maanden. Terugkijkend is het mooi om te zien dat God door alle omstandigheden met mij was. Ik ben dan ook heel blij dat God me het gevoel heeft gegeven dat ik nog niet klaar ben in zijn Koninkrijk. Ik zie uit naar de toekomst waarin God me leidt.

Wilt u met mij danken voor:

- Het mooie werk wat de Africa Mercy in Senegal heeft gedaan
- De goede onderlinge sfeer van de vrijwilligers
- De trainingen die gegeven worden door medische vrijwilligers, zodat de lokale dokters zelf kunnen opereren
- De Africa Mercy en de Global Mercy, dat er over een jaar twee schepen zijn die ingezet kunnen worden in Gods Koninkrijk

Wilt u met mij bidden voor:

- Een behouden vaart van de Africa Mercy naar Tenerife
- Een goede overdracht van de Africa Mercy naar de Global Mercy
- Het welzijn van de vrijwilligers. Wij leven dicht op elkaar en zijn daardoor vatbaarder voor een virus uitbraak.
- Voldoende middelen via sponsoring, zodat ik kan blijven dienen in Gods Koninkrijk. Ik doe dit werk vrijwillig, maar heb wel elke maand leefgeld nodig.

Het staat mooi beschreven in Jeremia 29:11

'Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.'

Dit geeft mij rust voor de toekomst.

Vanuit Dakar, Senegal wens ik u allen Gods zegen toe.

Maarten Hoogendoorn, broeder in Jezus Christus