

Nieuws van de Grismores uit Limburg



Ga binnen,
laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de Heer
onze maker.
Psalm 95:6

In deze tijd voor de Kerst willen we met dankbaarheid terugblikken op de afgelopen maanden.

Zoals ik in onze laatste nieuwsbrief schreef, hebben we in September een familie conferentie georganiseerd. Ik heb voor ruim 20 kinderen een vakantiebijbelschool georganiseerd en dat was heel erg leuk. We hebben veel gezongen, spelletjes gedaan en geknutseld, maar het mooiste waren de bijbel verhalen waar we o.a. leerden dat we onze zonden naar het kruis van de Heere Jezus mogen brengen.



Dwight heeft het gedeelte van de tiener-conferentie geleid en de jeugd heeft geleerd hoe zij hun geloof kunnen delen met anderen. De tieners zijn door deze training een hechte groep geworden en veel van hen komen nu ook naar de clubs die we elke week organiseren. We hebben sinds deze bijeenkomst een grote verandering gezien in onze jongens. Ze zijn veel serieuzer met hun geloof bezig en ze zijn dankbaar voor de vriendschappen die zijn gegroeid.

David hoopt in februari voor 5 maanden naar Ohio te gaan voor een stage van zijn mbo-opleiding. Hij gaat bij Dwight zijn ouders wonen en voor een computerbedrijf werken bij hen in de buurt. Hij heeft er erg veel zin in en Dwight zijn ouders kijken uit naar zijn komst.

Ruben loopt op dit moment stage bij onze burens die een melkveebedrijf runnen. Hij werkt graag met metaal en mocht van de buurman hun tractor restaureren. Beide jongens zitten in hun examen jaar.



Dwight leidt nog steeds verschillende Bijbelstudies voor de mannen (soldaten) op de basis. Veel van deze mannen hebben tieners die ook naar de clubs komen. Ik leid iedere woensdag een Bijbelstudie voor de vrouwen. We bestuderen de wapenrusting van God in Efeze 6. We ervaren allemaal de aanvallen van satan. Die aanvallen zijn gericht om ons zo ver mogelijk van God te verwijderen. Wat fijn dat we dan mogen leren hoe we ons praktisch kunnen beschermen tegen de vurige pijlen van de duivel.

Gebed is 1 van deze praktische manieren om ons te wapenen. Aangezien er 5 verschillende nationaliteiten in mijn groepje zitten is onze gebedstijd heel bijzonder. Voor een aantal van hen is het bidden in het Engels te moeilijk en bidden ze in hun eigen taal: Nederlands, Koreaans, Spaans of Duits. Wat mooi dat God al deze talen verstaat. We zijn dankbaar dat we het Licht van Jezus uit mogen stralen naar de gezinnen die op de basis werkzaam zijn.

Nu het te koud is voor bijeenkomsten in de stal, nodigen we regelmatig 1 a 2 gezinnen uit voor een maaltijd bij ons thuis. Rond deze tijd van het jaar arriveren er niet veel nieuwe gezinnen, dus verdiepen we de relaties met gezinnen die hier al een poosje zijn.

De zorg voor mijn ouders neemt toe en daardoor rij ik nog steeds wekelijks naar Oudewater om te helpen. Ik blijf altijd een nachtje slapen zodat ik praktisch kan helpen en tevens kan genieten van mijn tijd met hen.

We willen u langs deze weg hartelijk bedanken voor uw support en wensen u gezegende feestdagen toe.

Met vriendelijke groeten van Dwight, Letty,
David en Ruben Grismore



Dwight en Letty Grismore
Kloosterstraat 55
6374 EN Landgraaf
045-8802281
06-23711824
grismore4@gmail.com



Als u Dwight en Letty wilt ondersteunen kunt u een gift overmaken naar de hervormde gemeente in Dirksland. De diaconie heeft hier een speciaal banknummer voor hen: NL75RABO 0314130004