

Nieuws van Dwight & Letty Grismore in Limburg

Lieve vrienden en familie,

Spreuken 3: 5-6

Vertrouw op de Heer met heel je hart, en steun niet op je eigen inzicht. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.

Als ik dit bovenstaande vers lees dan ben ik zo dankbaar voor de leiding van de Heere God. Ons pad en onze emoties gingen de afgelopen maanden vaak allerlei richtingen op, maar door Hem zijn we niet van het pad gedwaald en mochten we ondanks alle hectiek toch rust en vrede ervaren in ons hart.

Hieronder volgen een aantal hoogtepunten van de afgelopen maanden.

In juni zijn we een maand in de USA geweest. We hebben Dwights ouders geholpen door achterstallige klusjes voor hen te doen, hebben voor hen gekookt en ben ik mee geweest naar diverse dokters afspraken. Deze tijd was echt een bevestiging voor ons om terug te verhuizen naar de USA zodat we structureel meer voor Dwights ouders kunnen betekenen.

Daarnaast hebben we deelgenomen aan onze eerste internationale Cadence conferentie. Hierbij waren meer dan 200 zendelingen aanwezig, die op 60 verschillende legerbasis over de hele wereld dienen. Het was echt geweldig om tijdens de samenkomsten te zingen, getuigenissen te horen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te bemoedigen.

Tijdens deze conferentie hebben we ook gesproken over onze toekomst binnen Cadence en is ons gevraagd of wij een hospitality huis willen opzetten in Dayton, Ohio. Wright Patterson Airforce Base, dit is de allergrootste luchtmachtbasis in de USA.

Het doel van dit huis is (Gather) Het samenbrengen van militaire gezinnen waarbij we een maaltijd en het evangelie delen. (Grow) Door Bijbelstudies en een tijd van gebed hopen we dat gezinnen mogen groeien in hun geloof en liefde voor de Here Jezus. (Go) Het begeleiden en ondersteunen van deze gezinnen zodat ze als ze naar een volgende locatie/ basis verhuizen, ook daar een Licht kunnen zijn en het evangelie verder door zullen geven. We hebben veel zin in deze nieuwe uitdaging.

In juli hebben we een groep van 23 jongeren en 7 leiding uit Dirksland op bezoek gehad. Deze week stond geheel in teken van "dienen"... en dat heeft deze groep echt geweldig gedaan. Ze hebben geholpen met het maken van decoraties voor de vakantie bijbelschool die op de basis werd gehouden. Een groep heeft onder andere de tuin bij de kerk op de basis aangepakt door het verwijderen van onkruid, het planten van bloemen en het schuren en beitsen van het paviljoen, bankjes en picknick tafels. Op zondag hebben ze in het Nederlands en Engels ook nog een paar liederen gezongen tijdens de kerkdienst op de basis. Wij kijken terug op een fijne week en zijn erg bemoedigd door hun hulp en aanwezigheid.



In augustus was Vakantie bijbelschool op de basis waar meer dan 50 kinderen aan hebben deelgenomen. Het was heel leuk om te zien dat iedereen zo genoot van alle decoraties die door het team uit Dirksland waren gemaakt. Er waren heel veel nieuwe gezinnen zodat dit een effectieve week was om nieuwe contacten te maken.



In augustus zijn we voor de tweede keer naar de USA gevlogen voor de bruiloften van David en Ruben!! Op 7 augustus is David getrouwd met Evelyn en op 20 Augustus is Ruben getrouwd met Rebekah. We zijn ontzettend dankbaar voor onze nieuwe dochters. David en Evelyn wonen vlak bij Dwight zijn ouders. David is stappen aan het nemen om zijn piloten brevet te halen en uiteindelijk willen ze graag de zending in. Ruben woont bij Rebekah's familie in de buurt in Indiana en werkt voor een bedrijf die in het onderhoud van tractoren voorziet. Ze bellen ons regelmatig en houden ons op de hoogte van hun leven. Dat is heerlijk.



September stond in het teken van onze huisraad organiseren, inpakken, spullen verkopen en weggeven. We zijn nu druk bezig in de stal waar nog heel veel moet gebeuren. We hebben nog niets gehoord van mijn immigratie papieren, maar we weten wel dat als ze goedgekeurd worden, we ons binnen 6 weken in de USA moeten melden. Die onzekerheid is best spannend en we willen dan ook zo goed mogelijk voorbereid zijn. Daarnaast gaan we ook gewoon verder met ons werk hier op de basis.

We zijn dankbaar dat u deel uitmaakt van ons team en we hopen dat u ons, als we Nederland verlaten, wil blijven ondersteunen in gebed en financiën. (Het bankrekeningnummer van de Diaconie van Dirksland blijft beschikbaar voor giften.)

Op advies van Cadence zullen we onze tijd in de USA beginnen met een sabbatical. Een tijd voor rust en bezinning waarin we ons kunnen voorbereiden op onze volgende missie. We kijken hier erg naar uit.

Natuurlijk zullen we u, zodra we zelf meer duidelijkheid hebben, op de hoogte houden van onze plannen en we hopen velen van jullie nog voor ons vertrek te ontmoeten.

Dwight en Letty

Dwight en Letty Grismore
Kloosterstraat 55 6374 EN
Landgraaf
06-23711824
grismore4@gmail.com
Facebook:
DwightnLetty Grismore



Als u ons wilt ondersteunen kunt u een gift overmaken naar de Hervormde gemeente in Dirksland NL17 RABO 0314 1002 02. U kunt daarbij vermelden: Gift Dwight en Letty Grismore.