



Nieuws van de Grismores uit Limburg

Het lied van Sela: Ik zal er zijn, heeft een speciale plek in mijn hart omdat dit het favoriete lied van mijn vader was. God openbaart zich aan Mozes als Ik Ben, de naam Jahweh. De naam die staat voor Ik ben en zal er zijn...wat een troost is dat in de moeilijke tijd waarin we nu leven.

Toen in maart het Corona virus uitbrak, had dit voor iedereen grote gevolgen en in deze brief wil ik een vluchtige indruk geven van de gevolgen voor ons in ons werk, maar ook in ons gezin.

Bijbelstudies via de computer: Vanaf het begin van de Corona tijd hebben Dwight en ik onze wekelijkse bijbelstudies/ gebedsgroep voortgezet via de computer. We misten het persoonlijke contact, maar konden op deze manier toch contact houden, de bijbel bestuderen en bidden voor en met elkaar.



Buurtzorg: Omdat de nood in de zorg zo hoog was werd er ook in Limburg een oproep gedaan om je als "oud" verpleegkundige te melden. Ik heb in maart contact opgenomen met een verpleegkundige die ik drie jaar geleden heb ontmoet toen ik voor mijn vriendin met longkanker zorgde. Zij nodigde mij uit voor een gesprek en ik werd per direct aangenomen om hun buurtzorg team te versterken. Ik fiets nu 3 keer per week naar Schinveld om daar mensen thuis te verzorgen/ verplegen en ik vind het heerlijk. Deze ouderen zijn zo eenzaam en bij velen waren wij de enigen die gedurende de Coronatijd bij hen binnen kwamen. Ik heb een nul uren contract dus ik hoop een paar uur per week te blijven werken.



Oude pick-up truck: Ruben heeft in de States deze oude (1948) Ford truck gekocht met als doel het volledig te restaureren. De truck kwam begin maart in Nederland aan en dat was perfect. Ruben liep stage bij een bedrijf in Heerlen en doordat de stage werd afgelast ivm het Corona virus, kon Ruben zijn stage thuis voortzetten door aan zijn truck te werken.

Het Haus of Speed: You Tube kanaal is tot leven gebracht met de serie: This Old Truck. Dwight, David en Ruben laten in deze serie zien hoe er aan de truck wordt gewerkt, en tegelijkertijd geven ze hierbij een bijbelse les die van toepassing is. Deze video's zijn in het engels, maar we hopen dat de Nederlanders er uit iets uit kunnen halen.

Anderhalve meter afscheid: Ook deze zomer vertrekken er weer veel militaire gezinnen. Normaal nemen we tijdens de kerkdienst afscheid en organiseren we een evenement in onze stal, maar nu bezoeken we mensen thuis, buiten...en op afstand. Van dit gezin kwamen de drie oudsten naar onze tiener bijbelstudie en de jongste twee had ik in mijn kinderkerk groepje. We zullen ze missen!



Cadence International: Per 1 februari zijn we officieel van Youth for Christ verhuisd naar Cadence international. We werken nog steeds met militaire gezinnen, en aangezien Youth for Christ zich met name richt op jeugd tussen de 11 en 18, past de missie van de Cadence organisatie beter bij wat wij doen. Omdat alles op de basis nog stil ligt ten gevolge van de Corona crisis, mogen wij nog geen mensen thuis ontvangen. (de basis loopt qua maatregelen ongeveer 6 weken achter op Nederland) We hopen dat we in Juli weer kunnen beginnen met het organiseren van kleine evenementen.

Overlijden van mijn vader: Het Corona virus heeft ook veel gevolgen gehad voor ons als gezin. Mijn vader mocht in het verpleeghuis geen bezoek ontvangen en dat was afschuwelijk, zowel voor mijn ouders als voor ons als kinderen. Mijn broer Jan en schoonzus Arianne bezochten pa voor de Corona crisis iedere dag. Met de Pasen is pa gevallen en brak hij zijn heup. In het hemelvaart weekend viel hij opnieuw en brak hij dezelfde heup. Dit keer was een operatie niet meer mogelijk en wisten we dat pa het niet zo overleven. Gelukkig mochten we toen wel bij pa op bezoek en zijn we de laatste week niet meer van zijn zijde geweken. Mijn zus Hilda kon door de Corona maatregelen niet naar Nederland komen, maar is door middel van video bellen toch veel bij ons geweest en heeft ze op die manier afscheid kunnen nemen van papa. Pa is op 1 juni rustig ingeslapen.



De begrafenis is in besloten kring gehouden en was een prachtige dienst dat in teken stond van God's trouw. Psalm 139: 18B Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.

Het favoriete lied van mijn vader was "Ik zal er zijn" van Sela. Hilda en ik hebben dit lied veel voor papa gezongen en wilde dit ook graag tijdens de rouwdienst zingen. Hilda heeft in de week van papa's overlijden dit lied opgenomen in Pennsylvania en ik heb tijdens de dienst met Hilda meegezongen...Dat was heel bijzonder.

We willen uw gebed vragen voor de volgende punten:

- Voor mijn moeder.
- Voor ons werk met de militaire gezinnen. Ongeveer de helft van de gezinnen worden overgeplaatst naar een andere basis en door de Corona maatregelen is het lastig om de nieuwe gezinnen te ontmoeten.
- Voor Dwight die een bijbelstudie aan het schrijven is.
- David en Ruben gaan ook deze zomer naar Echo Ranch in Alaska om op het bijbelkamp te werken. David gaat als counselor en hoopt een getuigenis te zijn voor de kinderen die het kamp bezoeken en Ruben gaat als monteur om aan de kamp voertuigen te werken.
- We hopen te zijner tijd onze supporters te bezoeken (in Nederland en de USA) en onze visie en missie te delen.

Een hartelijke groet van Dwight en Letty

Dwight en Letty Grismore
Kloosterstraat 55
6374 EN Landgraaf
045-8802281
06-23711824
grismore4@gmail.com

Als u ons wilt ondersteunen kunt u een gift overmaken naar de Hervormde gemeente in Dirksland. **Dit nummer is gewijzigd naar het algemene nummer van de diaconie: NL17 RABO 0314 1002 02. U kunt daar bij vermelden: Gift Dwight en Letty Grismore.**