

Beste vrienden,

Momenteel ben ik met verlof in Nederland en hoop eind juli terug te gaan. Wim blijft nog in Nederland vanwege een Burn-out, waarvan hij eerst moet herstellen.

De situatie in Zuid-Soedan is nog steeds slecht, de oorlog gaat maar door. Dit verhindert ons echter niet om zo'n 100 kinderen te blijven ondersteunen en te geven wat ze nodig hebben. Het afgelopen half jaar heb ik veel gereisd tussen Juba en Kampala in Oeganda, waar we 30 kinderen naar toe verhuisd hebben na de conflicten van juli 2016. De reden was, dat we vonden dat meisjes boven de 16 kwetsbaarder zijn voor ontvoeringen door gewapende groepen. Ook hebben we meisjes geëvacueerd uit Yei (oorlogsgebied in Zuid-Soedan), die speciale medische zorg of hulp bij het onderwijs nodig hebben. In een volgende brief zal ik enkele van deze kinderen aan u voorstellen.



Hannah Mary Konga: In mei 2017 vroeg World Vision of ik een dapper meisje wilde uitzoeken die kon deelnemen aan een groot evenement van een Commissie van de Europese Unie, dat van 4 – 8 juni in Brussel gehouden zou worden. Dan zou World Vision een wereldwijde campagne starten om het geweld tegen kinderen te stoppen en wilden ze dat de betreffende kinderen erin zouden deelnemen. Hannah Mary Konga (16 jaar) werd gekozen; haar leven veranderde van een 'niets' tot een meisje met veel zelfvertrouwen en ambitie. Intensieve voorbereidingen



begonnen om een paspoort en een visum aan te vragen, en om toestemming te verkrijgen om Zuid-Soedan uit te reizen en daarna weer terug te komen. De Nederlandse Ambassade en de vertegenwoordiging van Europese Unie in Zuid-Soedan werkten goed samen met de Belgische Ambassade in Kampala. Hannah kreeg een visum voor 2 maanden om naar Brussel te reizen. Zij sprak de Europese Commissie toe over het seksuele geweld tegen kinderen in het gewapende conflict in Zuid-Soedan. Ze kreeg ook de kans om koningin Mathilde van België te ontmoeten.

Het was verbazingwekkend om Hannah zo dapper en in tranen haar levensverhaal te horen vertellen: hoe zij vanwege de honger in 2008 hun dorpje verlieten en zij, als meisje van negen met haar kleine zusje op de rug, 3 dagen door de jungle liepen zonder water en voedsel, onder de open hemel sliepen en zo Juba bereikten. Hun verblijfplaats werd de Openbare Begraafplaats. Haar moeder kon het leven niet aan, ze was verslaafd aan alcohol en liet haar kinderen aan hun lot over. Zo werden ze straatkinderen. Hannah met haar 3 zusjes moest helemaal voor zichzelf zorgen. Ze had zich in Juba aangesloten bij een bende straatkinderen, die mango's stalen en gebruikte plastic flessen verkochten om zo wat geld te verdienen om eten te kopen. Ze was getuige van vele verschrikkelijke dingen, die op straat gebeuren. Ze leerde te vechten en wende zichzelf aan om licht te slapen, zodat ze zichzelf en haar zusjes kon beschermen. Zo trof Mama Cathy ons in 2008 aan. Hannah eindigde haar toespraak met: "Ondanks alles wat ik heb meegemaakt, beschouw ik mezelf een heel gelukkig meisje, omdat ik de kans gekregen heb om naar school te gaan en een plek gevonden heb, dat ik 'thuis' kan noemen. Ik houd van zingen, bidden, dansen, de Bijbel

*Leer een kind van jongs af aan de juiste weg; en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
(Spreuken 22 : 6)*

lezen en andere boeken, daarnaast begeleid ik leerlingen en adviseer ik meisjes met gedragsproblemen hoe ze hun leven kunnen verbeteren. Later, als ik klaar ben met school, wil ik graag net als Mama Cathy kinderen redden. Nu zijn er nog heel veel kinderen op de straten van Juba in Zuid-Soedan, die niet zo veel geluk hebben gehad als ik. Er is niemand die hun schoolgeld betaald of hen eten en drinken geeft. Zij redden het niet alleen, zij hebben alle hulp nodig die ze kunnen krijgen.”

De toehoorders in Brussel luisterden ademloos naar haar hele verhaal. Iedereen zat met tranen in de ogen in die grote zaal. Na haar toespraak kreeg ze een staande ovatie en mensen uit het publiek kwamen na afloop haar bedanken voor haar moed. Hannah rondt in december 2017 de Basisschool in Juba af en ze hoopt genoeg financiële ondersteuning te vinden om dan verder te kunnen studeren aan de Middelbare school in Kampala (Oeganda).

Danken: We zijn heel dankbaar voor al jullie giften, deze stellen CCC in staat zorg te dragen voor kinderen zoals Hannah. Zij zijn de toekomst van Zuid-Soedan. We zijn ook dankbaar dat een groep meisjes de mogelijkheid had om Zuid-Soedan te verlaten. Zij zijn nu veilig en kunnen hun studie in Kampala (Oeganda) voltooien. Dit hadden we niet kunnen doen zonder jullie steun.

Bidden: Bid dat Wim spoedig mag herstellen van de Burn-out.
Bid dat er genoeg geld binnenkomt, zodat de kinderen hun schoolopleidingen kunnen afmaken.
Bid voor vrede in Zuid-Soedan.



Het zou fijn zijn als je een vriend of belangstellende vertelt over deze bijzondere studenten van de CCC- familie. En....misschien wil je deze meisjes eens schrijven!? Dat kan door een brief of kaart te sturen naar:

P.O. Box 36653

Kampala, Uganda

Heel hartelijke dank aan allen die deelgenoot zijn van de Confident Children Out of Conflict familie.

Cathy

Cathy Groenendijk Executive Director Confident Children out of Conflict

Tel in Juba: +211955065445, +256778335696. In NL: +31636038468, vast +31182785326

P.O. Box 36653, Kampala, Uganda

Email: cathy.groenendijk@gmail.com, www.confidentchildren.org

<http://www.facebook.com/pages/Confident-Children-out-of-Conflict-CCC/128689200496641>



Giften kunt u overmaken naar:
Iban NL19 RABO 0114 344671
t.n.v. Stichting CCC Nederland
Botter 4,
3448KA Woerden

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg; en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
(Spreuken 22 : 6)