

Beste vrienden en familie,

Lukas 10:41-42

41: Jezus antwoordde en zei tegen haar; Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. 42: Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.

In mijn Bijbelstudie met de vrouwen van de basis bestuderen we op dit moment het leven van deze twee zussen. Het is maar een kort gedeelte in de bijbel, maar we kunnen zoveel leren van Martha en Maria. Wij vergelijken ons zelf vaak met Martha want we zijn zo druk met van alles, en we maken ons zorgen over alles wat nog moet gebeuren. Maar nemen we ook de tijd om net zoals Maria, aan de voeten van de Heere Jezus te zitten en te luisteren naar Zijn Woord?

Wij hebben ons de afgelopen maanden zorgen gemaakt over de ontwikkelingen in de kerk op de basis. Het Amerikaanse leger heeft een aantal veranderingen doorgevoerd, waardoor het werk in de kerk wordt bemoeilijkt. Één van de deze veranderingen heeft te maken met de vrijwilligers. In Nederland moet je als je met kinderen werkt op het gemeentehuis een verklaring van goed gedrag opvragen en dat is natuurlijk een goede zaak. Nu zijn er bij het Amerikaanse leger, waar wij onder werken, zoveel formulieren en criteria bijgekomen dat het 4 tot 6 maanden duurt voordat een vrijwilliger kan worden goedgekeurd en ingezet mag worden. Als je daarbij bedenkt dat de soldaten en hun gezin iedere 2 tot 3 jaar verhuizen naar een andere basis, dan is het ontzettend lastig om mensen te vinden en er steeds meer werk op een te kleine groep valt. Ook worden er in verband met bezuinigingen steeds minder leger predikanten geplaatst. Toen wij 6 jaar geleden op de Brunssum basis arriveerden waren er 4 leger predikanten en dat is nu terug gebracht naar 1.

We ervaren het echt als vervolging van de kerk en maakten ons zorgen hoe het allemaal verder moest.

Wat fijn dat we dan mogen lezen dat we ons geen zorgen hoeven te maken (dit staat meer dan 350 keer in de bijbel) en dat de Heere God wil dat we aan zijn voeten komen zitten. Zolang we dat doen heeft de duivel geen kans om ons te ontmoedigen en af te leiden.

De laatste maanden hebben Dwight en ik extra ons best gedaan om ondanks alle drukte, tijd apart te zetten om in de bijbel te lezen en stil te zijn aan Zijn voeten. En we merken dat God voor ons zorgt!! Een voorbeeld daarvan is dat we een aantal activiteiten en programma's hebben aangepast door de ouders van de kinderen en tieners uit te nodigen. Op die manier hebben we minder vrijwilligers nodig en daarnaast horen de ouders wat wij aan de kinderen/ tieners vertellen en geeft dat gelijk een opening om later door te praten met hun kind.

De ouders hebben positief gereageerd en vinden deze betrokkenheid heel fijn.

We verwachten dat er in het komende jaar nog meer veranderingen zullen worden doorgevoerd, maar ons vertrouwen is op Hem!!!

We willen jullie bedanken voor jullie financiële ondersteuning en gebeden. Mede dankzij u kunnen we ons werk blijven doen.

Met vriendelijke groet,

Dwight, Letty, David en Ruben Grismore